

Νίκος Τουλιάτος

Για τον
αυτοσχέδιασμό



Για τον αυτοσχέδιασμό
Νίκος Τουλιάτος

ISBN: 978-618-5178-01-7

Copyright © Εκδόσεις Cambia 2015

Εκδότης: Αναστάσιος Κλήνης
Συγγραφέας: Νίκος Τουλιάτος
Σελιδοποίηση: Χρυσάνθη Οικονομάκη
Εξώφυλλο: Εκδόσεις Cambia

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συγγραφέα: nikostouliatos@gmail.com
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Εκδόσεις Cambia: info@cambiabooks.gr

www.cambiabooks.gr
Join us on facebook: Cambia Editions



touliatos snd act
productions

Γιατί είναι τέχνη να γεθαίνεις για την ηδύκα σου

Γιατί είναι τέχνη να αγαπάς τον θάνατο σου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Οι πρώτες απόπειρες δημιουργίας του ανθρώπινου γένους θα πρέπει να ήταν μέσα από την διαδικασία του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού.

Ένα αυτοσχεδιαστικό μέρος απλά συμβαίνει, και αφού συμβεί δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα γι' αυτό, εφόσον επιδρά πάνω στη ζωή σου. Είτε το θέλεις είτε όχι..

Leo Smith

Όλες οι μορφές τέχνης ξεκίνησαν από τον αυτοσχεδιασμό

Hodgson-Richards

Όλη η ιστορία της μουσικής εξέλιξης συνοδεύεται από εκδηλώσεις αυτής της παρόρμησης για αυτοσχεδιασμό

E. T. Ferand

Πέντε είναι οι βασικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για έναν ποιοτικό αυτοσχεδιασμό.

Διαίσθηση, Μυαλό, Συναίσθημα, Αντίληψη, Συνήθεια

Jerry Coker

Αυτοσχεδιασμός είναι το ρίσκο, είναι η γοητεία του απρόοπτου, η γοητεία του εγχειρήματος που μπορεί να οδηγήσει στη μαγεία της υπέρβασης ή στην πλήρη κατάρρευση.

Αυτοσχεδιασμός είναι το ταξίδι στο απόλυτο κενό.

Αυτοσχεδιασμός είναι η ισορροπία με τον εαυτό μας.

Στον Αυτοσχεδιασμό εκφράζεται με τον πιο αληθινό και απλό τρόπο η ευαισθησία ή η σκληρότητα της καθημερινότητας.

Η οπτική μας για την ζωή.

Οι ερμηνείες μας.

Ο Δημιουργικός Αυτοσχεδιαστής στέκεται “γυμνός” απέναντι στον εαυτό του και στο κοινό, χωρίς αναστολές, χωρίς ντροπές, χωρίς φόβο.

Αυτοσχεδιασμός είναι η αλήθεια της κάθε στιγμής.

Αυτοσχεδιασμός είναι η απόλυτη εξοικείωση με τον εαυτό μας.

Ο Αυτοσχεδιασμός είναι τήχη ζωής
είναι τήχη έμπνευσης

Είναι η διαδικασία που περνάει από την ψυχή, από την κατάσταση, από τη ματιά του καλού ή κακού θεατή, από την επαφή με την αύρα του χώρου και του οργάνου, από την ικανότητα ή μη, τις επικοινωνίας με τους άλλους (καλλιτέχνες – κοινό) και η ικανότητα της διαμόρφωσης μιας ειλικρινούς σχέσης, μιας αληθινής επαφής μιας καθαρής και άμεσης έκφρασης.

Ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι ανοιχτό, καθαρό χαρτί που γράφεται ή ζωγραφίζεται εκείνη την στιγμή της δράσης.
(Αλλιώς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος)

Ο Αυτοσχεδιασμός για να είναι ζωντανός προϋποθέτει δημιουργική ζωή, κριτική ματιά, προσωπικό τσαλάκωμα, ειλικρίνεια και υπέρβαση της καθημερινότητας.

Μεγέθυνση της πραγματικής ζωής και της καθημερινής δράσης.

Ο Αυτοσχεδιασμός δημιουργεί ρήξεις ακόμα και με τον εαυτό μας γι' αυτό γεννά τις προϋποθέσεις, της έρευνας, του ρίσκου, των δυνατών συγκινήσεων, της απόλυτης αποτυχίας του εγχειρήματος, αλλά και της υπέρβασης του συναισθηματικού οργασμού, της απόλυτης γεύσης της επιτυχίας και της ευτυχίας.

Ο Αυτοεξεστιάσμός είναι ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ...