

50



Παραδοσιακά Κάλαντα της Ελλάδας για κιθάρα

Επιμέλεια και δαχτυλοθεσία: Βασδάρης Θωμάς

Η Λένκα Πέσκου ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου 6 ετών. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές στην μουσική, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά παίρνοντας Δίπλωμα Πιάνου και Σύνθεσης με Άριστα. Έχει συγγράψει πολλά μουσικά βιβλία για παιδιά και έχει ηχογραφήσει και κάνει την παραγωγή σε πολλά παιδικά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.



Lenka Peskou



Τα «Κάλαντα» είναι ένα έθιμο κατά το οποίο τα παιδιά πηγαίνουν παραμονή Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν, ανάλογα με τη γιορτή, ένα αντίστοιχο παραδοσιακό τραγούδι συνοδεύοντας το με τρίγωνο, κιθάρες, μελλόντικες, λύρες ή φυσαρμόνικες.

Χτυπούν την πόρτα και ρωτούν: «Να τα πούμε;» και αν η απάντηση είναι θετική τότε τραγουδούν τα κάλαντα για μερικά λεπτά τελειώνοντας με την ευχή «και του χρόνου!».

Η αρχική και μεγάλη ιδέα των 50 Καλάντων, ήταν του κ.Νίκου Κούρτη, διευθυντή της δισκογραφικής εταιρίας FM Records, που μου πρότεινε να ερευνήσω-καταγράψω, να μεταγράψω για χορωδίες, να ενορχηστρώσω και να ηχογραφήσω το υλικό αυτό!

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έγινε μέσω διαδικτίου, διότι τα καταγεγραμμένα κάλαντα σε μορφή παρτιτούρας είναι ελάχιστα, πέρα από τα Πανελλήνια (Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων) και κάποια πιο δημοφιλή, έπρεπε αρχικά να βάλω τάξη στους τίτλους/στίχους -σε σχέση με την αντίστοιχη γιορτή και τόπο- να μπω στη διαδικασία ακουστικά νότα-νότα με υπομονή να καταγράψω αρχικά τη μελωδία, εργασία απολύτως απαραίτητη ώστε να προχωρήσει η διαδικασία στα επόμενα στάδια ...μέχρι την ηχογράφηση!

Ευχαριστώ θερμά την Fm Records που πάντα με στηρίζει, την Aegean Αεροπορική εταιρία που μου έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω το παιδικό μου αυτό όνειρο και να “ταξιδέψει” τις ενορχηστρώσεις μου αλλά και τις χορωδιακές ηχογραφήσεις του εξαίρετου Μαέστρου Γιάννη Γκουράνη με την Νεανική Χορωδία ‘Έδεσσας σε όλο τον κόσμο!

Λένκα Πέσκου

*Σχεδιασμός εξωφύλλου: Μαρινόγλου Γιώργος

**1. ΚΑΛΑΝΤΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΥΚΟΝΟΥ**
Σήμερα ειν' Αρχιμενιά



ΜÚKOVOΣ



8

② ③

*ζος κύκλος: μείζονα

Σήμερα είν' αρχιμενιά
κι αρχή του Γεναρίου
κι αρχή που βγήκε ο Χριστός
στη Γη να περπατήσει.

Και κει που περπάτησε
χρυσό ντεντρί εβγήκε
χρυσά ήταν τα κλωνάρια του
κι ολάργυρη η κορφή του.

Σήμερα είν' αρχιμενιά
κι αρχή του Γεναρίου
κι αρχή που βγήκε ο Χριστός
στη Γη να περπατήσει.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά,
καλή χρονιά!

Να πιω νερό δροσάτο
να πέσω ν' αποκοιμηθώ
σε μια ρουιδιά από κάτω
να πέσουν τ' άνθια πάνω μου.

Τα ρόδα στην ποδιά μου
και τα χρυσά τριαντάφυλλα
στην ροδοπλεξουδιά μου
αφέντη μας, αφέντη μας.

Σήμερα είν' αρχιμενιά
κι αρχή του Γεναρίου
κι αρχή που βγήκε ο Χριστός
στη Γη να περπατήσει.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά
χρόνια πολλά!